



10 Mei 1940.

's Morgens trok ik onmiddellijk uit naar de stellingen tussen Kesteren en Druten. In den voormiddag hielp ik de mannen langs de Waal en in den namiddag langs de linies tot Kesteren. De meesten wilden biechten. 20% der troepen katholiek. Wij (dokters, hospitaalsoldaten en ik) vertrokken dien dag naar IJzendoorn, waar de Hoofdverbandplaats was gevestigd. Ik vond inkwartiering in een villa van den Heer Peeters.

11 Mei 1940.

6 Uur las ik de H.Mis in de serre van de villa voor de aanwezige katholieke hospitaalsoldaten van 44 R.I. Tevoren gelegenheid tot biechten, en onder de H.Mis ontvingen allen de H.Teerspijze. Daarna stapte ik op mijn fiets om overal waar zulks gevraagd werd biecht te hooren. Men vroeg mij om met Ons Heer in de stellingen te komen. Ik beloofde dit, maar meende allereerst aan allen, en waar zij ook waren, gelegenheid te moeten geven tot biechten. Eerst 's avonds laat kwam ik in mijn kwartier na een vruchtbaeren dag.

12 Mei 1940.

In de vroege las ik de H.Mis voor alle aanwezige katholieken. Vandaag een vermoeiende tocht en niet zonder gevaren langs de voorposten van het regiment. Vóór 10 Mei had ik V.O.G.kaarten verspreid waarvan, naar mij bleek, gebruik was en werd gemaakt. Mijn bezoek werd door de mannen hoogelijk gewaardeerd.

13 Mei 1940.

Dezen dag bezocht ik de achter ons liggende artillerie van 22 R.A. en gaf, wijs het aantal katholieken groot was, de algemeene absolutie en sprak woorden van bemoediging en opwekking. Ook hier blijdschap over mijn komst.

's Avonds zijn wij opgebroken naar Everdingen. Een gedooide soldaat namen wij mee en begroeven hem op het kerkhof te Zchteld.

14 Mei 1940.

's Nachts trokken wij door naar Everdingen, waar wij 14 Mei te 6.00 uur aankwamen. Des avonds kwam het bericht van de capitulatie, wat veel ontmoediging veroorzaakte. Ik sprak woorden van berusting en spoorde aan tot kalme.