

Interview met G. Nagelhout, Gerichtenweg 17, Elburg (geboren 12 juli 1917), in 1940 dpl sld bij 3e sectie van 1-III-8 R.I. Afgenomen door P.H. Kamphuis en H. Amersfoort, Sectie Militaire Geschiedenis LAS, in Elburg op 18 april 1990.

Ik ben voor mijn nummer opgekomen in 1936 in de Coehoornkazerne in Arnhem en bij de algemene mobilisatie van 28 augustus 1939 weer onder de wapenen gekomen. Wij zijn ingekwartierd in een school in Wageningen en hebben gedurende de mobilisatieperiode gewerkt aan onze stelling in de voorpostenstrook. De stelling was op 10 mei 1940 voltooid. Sergeant-majoor B.L.A. Blom van onze sectie was een geschikte, rustige man die de stemming er goed in hield. De korporaal Rasink was erg precies, een dienstklopper. Van sergeant Meijerink herinner ik mij weinig. Hij is pas later bij ons gekomen. Hij was de vervanger van een sergeant die bij de NSB zat. Hij was op 10 en 11 mei 1940 wel bij ons in de stelling. In totaal waren wij met 12 man in de stelling, maar ordonnans Mulder is op een gegeven moment niet meer teruggekomen, op 11 mei. Onze mitrailleurschutter J. van der Linden was een echte losbol, een vrolijke figuur, de gangmaker. Bij ons in de stelling zat er geen enkele verkeerde bij; iedereen deed zijn plicht.

In de ochtend van 10 mei zijn we naar de stelling gegaan, maar die dag is verder niets gebeurd. In de middag van 11 mei verschenen de Duitsers in het voorterrein. Wij hebben vier aanvallen afgeslagen, maar op het laatst kwamen ze heel dichtbij zowel voor als achter de stelling. Blom heeft toen nog handgranaten gegooid, de anderen niet, die waren daarin niet geoefend. Ik stond ongeveer halverwege de zigzag lopende loopgraaf. Tenslotte sprongen de Duitsers aan de noordpunt in de stelling en dreven ons door de loopgraaf naar de uitgang. Toen Migchelbrink en Riggeling buiten kwamen werden zij neergeschoten. Ik heb het neerschieten niet gezien, maar later begrepen dat Migchelbrink bij de overgave zelf eerst geschoten heeft. Dat zou in elk geval wel bij hem gepast hebben. Wij was erg fel. Hij maakte zich zorgen dat zijn vriendin in Aalten iets was overkomen door de Duitser. J.H.A. Albers raakte gewond en zakte later bij het afmarcheren in elkaar. Ik heb een noodverband bij hem aangelegd. Het was een schotwond in de zij. Wij hebben hem moeten achterlaten. Wij zijn afgevoerd naar de Wageningse berg en zijn

ook in krijgsgevangenschap bij elkaar gebleven. Ik kan mij niet herinneren dat er over de dood van Migchelbrink en Riggeling toen nog veel is nagepraat. Wij wilden gewoon weer naar huis.

De bladzijde 218 uit uw boek *Mei 1940*, die U mij voorleest, is een correctie weergave van wat er naar mijn herinnering en mening is gebeurd.

Gezien: G. Nagelhout
Elburg

handtekening:

G. Nagelhout

datum:

3-5-'90